



Chananya, Mishael, v'Azaryah

Dedicated by the family of Morris Sosnovitch in honour of his birthday, *bo bayom*

Introduction and context:

- The context and their selection to serve Nevuchadnezzar- Daniel 1:1-7 (Artscroll pg 1774)
- Their commitment to eat only kosher food- Daniel 1:8, 1:12, 1:15 (pg 1774)
- Daniel's superiority- Daniel 1:17 and chapter 2 (and 1:8) (pg 1774)
- Their refusal to bow to the idol- 3:6, 3:12-13, 3:16 (pg 1780)
- The miracle- 3:21, 3:23, 3:25, 3:28 (pg 1782)

Examples of their selflessness:

From the pesukim:

- Choice to eat seeds.
- Willingness to give up their life for Hashem
All this despite being overshadowed by Daniel

From Chazal:

- Their acceptance of Hashem's decree with joy.

1. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב

תני דבי רבי אליעזר בן יעקב: אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו, שנאמר באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטשיהון וכרבלתהון וגו'.

Even at a time of danger one should not deviate from one's respectability, as it says "Then these men were bound in their cloaks, their pants, their robes and their other clothing (Artscroll translation)."

2. רש"י מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב

אל ישנה מן הרבנות שלו – שהרי חנניה מישאל ועזריה היו לבושיין בגדי תפארתן כשהושלכו לכבשן, אל ישנה – שלא יראה מבוהל ומפוחד, ומתביישין שונאיו מפניו.

One should not deviate from one's respectability- As we see that Chananya, Mishael, and Azarya were wearing their dignified garments when they were thrown into the furnace. This is so that one will not appear afraid or panicked, and one's enemy will be embarrassed before him.

3. מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב

ועוד נראה הטעם בזה שלא יראה האדם עצמו מצטער ומתאבל על דין שמים אבל יקבלו באהבה ובשמחה דרך כבוד:

An additional reason is so that a person not appear to be suffering or mourning the Heavenly judgement. Rather, he should accept the judgement with love and joy, and in an honorable manner.

- Their logic in sacrificing their life

4. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נג עמוד ב

דרש תודוס איש רומי: מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו [עצמן] על קדושת השם לכבשן האש – נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו [ועלו] בביתך [וגו'] ובתנורך ובמשארותיך. אימתי משארות מצויות אצל תנור – הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת השם – על אחת כמה וכמה:

Todus of Rome explained- Why did Chananya, Mishael, and Azaryah give up their lives in the furnace in order to sanctify G-d's name? They learned a "kal vachomer" from the frogs in Egypt. If frogs, who are not obligated to sanctify G-d's name, it nonetheless says about them "And they will enter your homes...your ovens and your kneading bowls." When are the kneading bowls next to the oven? When the oven is hot. We, who are obligated to sanctify G-d's name- certainly we should be willing to enter the furnace.

5. תוספות מסכת פסחים דף נג עמוד ב

מה ראו חנניה מישאל ועזריה - פ"ה מה ראו שלא דרשו וחי בהם ולא שימות בהן וקשה דהא בפרהסיא הוה ומסקינן בסנהדרין (דף עד). דלכולי עלמא בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו אמצוה קלה ומפר"ת דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו ע"ז הוה אלא אינדרטא שעשה לכבוד עצמו ולכך קאמר מה ראו וכן משמע מדכתיב לאלהך לית אנחנא פלחין ולצלם דדהבא לא נסגוד משמע דאלהא דידיה וצלמא תרי מילי נינהו ואתי נמי שפיר הא דאמרין באלו נערות (כתובות לג): אלמלי נגדו לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא ואי ע"ז הוה ח"ו שהיו משתחווים לו

ומיהו לשון פלח לא אתי שפיר ור"י מפרש מה ראו שלא ברחו שהרי קודם המעשה היו יכולים לברוח כמו שעשה דניאל כדאמר בחלק (סנהדרין צג.) ג' היו באותה עצה.

Rashi explains- (The Gemara's question is) why did they not learn from "and you shall live by them" that they should not sacrifice their life. But this is difficult. (The idol worship here) was in public, and when it is in public, everyone agrees that one must sacrifice their life even for a less significant mitzvah. Rabbeinu Tam explains that the "statue" that Nevuchadnezzar made was not in fact an idol, rather it was a statue that he made for his own honor. That is why the Gemara wonders why they were willing to sacrifice their lives. The pasuk supports this interpretation. It says "We will not worship your god, and to the gold statue we will not bow." The implication is that his god and his statue were two different things. In light of this, we can understand the Gemara in Ketubot which says, "If they would have beaten Chananya, Mishael, and Azaryah with lashes, they would have served the statue." If it was an idol, they would not, G-d forbid, have bowed to it. However the word "served/worshipped" does not work well with this explanation. R"l explains that the Gemara's question was why did they not flee. They could have fled before the situation arose, as in fact Daniel did.

3. Middah kineged middah of self-sacrifice for Hashem

6. רס"ג דניאל ג:כה

גוברין ארבעה. והלא לא היו אלא שלשה אלא גבריאל המלאך שהוא של ברד בא וצינן את האש של כבשן.

Four men- But there were only three? (The fourth was) the angel Gavriel, who is made of ice, who came to cool down the fire of the furnace.

7. שמות פרק ט

וְהָיָה בְרֵד וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת בְּתוֹךְ הַבְּרָד

And there was hail and fire flaming within the hail.

8. רש"י שמות פרק ט פסוק כד

מתלקחת בתוך הברד – נס בתוך נס, האש והברד מעורבין, והברד מים הוא, ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם:

This was a miracle within a miracle. The fire and hail were intermixed. Hail is water, and to do the will of their Creator they made peace between them.

4. Their departure from their positions of honor to lead a normal, humble life in Eretz Yisrael

9. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג עמוד א

רבי יוחנן אמר: עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והולידו בנים ובנות.

They went up to the Land of Israel, married wives, and had sons and daughters.

The reward for selflessness

10. דניאל פרק ג פסוק ל

בְּאֲדָיִן מֶלֶכָא הַצֶּלַח לְשִׁדְרָךְ מֵיִשְׁרָף וְעַבְדֵּךְ נִגּוֹ בְּמִדְיַת בָּבֶל :

Artscroll translation: Then the king promoted Shadrach, Meishach, and Aveid Nigo in the province of Bavel.

11. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג עמוד א

גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שנאמר ענה ואמר הא אנא חזי גברין ארבעה שרין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון ורוה די רביעאה דמה לבר אלקין.

The righteous are greater than the angels, as it says (Artscroll translation) "He exclaimed and said 'Behold, I see four unbound men walking in the fire, and there is no wound on them; and the appearance of the fourth (one) is like an angel's.'"

12. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג עמוד א

ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם, כיון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה - נתקררה דעתו

Hashem wanted to turn the whole world into blood. Once He saw Chananyah, Mishael, and Azaryah, His anger subsided.